

Uddrag af Kursisternes evalueringsbreve

Kære Jesse-Lee og Kathrine

Det var hyggeligt den dag, vi kom til museet. Jeg synes, det er første gang, jeg virkelig er kommet på museet, og jeg synes, det var rigtig sjovt, fordi I var meget søde og gode til at snakke med os. Vores besøg på museet var nyttigt for os, vi har fået nye oplysninger om Danmark. Vi lærte en masse om historien.

Det var spændende for mig at se tøjet; moden var anderledes på den tid. Jeg blev overrasket, da Jesse-Lee bad os om at komponere en historie og vælge et sæt tøj, som vi talte om, men jeg synes, det var en smart anmodning.

Det var rigtigt spændende. Tiden gik hurtigt. Vi følte ikke tiden, fordi alt, hvad I gav os, var nyttigt, og vi har haft en god dag sammen. Glæder mig rigtig meget til vi laver noget andet snart. Tak for en fantastisk dag.

Sprogkursist fra SIK

Kære Jesse-Lee og Kathrine

Sidste måned gik jeg med skolekammeraterne til Kalundborg Museum. Jesse Lee og Kathrine bifaldt os. De var vores guider på museet. Først forklarede de os, hvordan de arbejder. Derefter gik vi til udstillingen med tøjfigurer. Det var ikke kedeligt, vi så gammel tradition i tøj, det var smukt. Derefter gik vi til et andet sted, der var gamle mønter og gamle malerier. Kunst, maleri symboliserer en form for dansk liv. Besøget på museet gav os nye oplysninger om danskernes liv. Jeg vil opfordre alle til at besøge det.

Sprogkursist fra SIK

Kære Jesse-Lee og Kathrine

Tak for vores besøg på Kalundborg Museum! Det var dejligt at møde jer og snakke om dansk historie og jeres oplevelser i Danmark. Det var en spændende måde til at lære om dansk historie i Kalundborg. Jeg synes, det var en god idé, at vi lavede en lille historie om folk i Kalundborg og forklarede, hvorfor de har forskelligt slags tøj på. Museet er altid spændende, fordi der er nye ting at se hver gang, vi besøger det.

Jeg håber, I to har det godt!

Sprogkursist, SIK

Kære Jesse-Lee

For det første vil jeg sige tusind tak for spændende oplevelser.

For det andet vil jeg meget gerne sige, at det største indtryk på mig var dig og din inspiration.

Jeg har aldrig set folk, der talte så inspirerende og medrivende.

Nogle gange kan jeg ikke lide at gå på museer, fordi det kan blive kedeligt, men vores møde var meget interessant og hyggeligt.

Tak for det!

Det mest spændende var den udstilling med tøjfigurer og rummet med børnetøjet. Jeg kan godt sige, at jeg fik ny viden om de gamle tider og traditioner.

Jeg var imponeret over den "smukkeste mand" ifølge den tids smag.

Jeg er ikke enig med dem :)

Til sidst vil jeg sige, at jeg glæder mig til at komme på museet igen.

Sprogkurst, SIK