

”Et Danmark i splid med sig selv“ handler om den tyske besættelse og de allieredes befrielse af Holbæk Amt 1940-45. Samarbejdet med Hitlers Tyskland blev forhandlet på plads i København og Berlin, og dikterede levevilkår og handlemuligheder i hvert enkelt amt. Danskerne var splittet i valget mellem enten lovlydig tilværelse i ro og orden eller at gå i krig for Waffen-SS eller at ty til modstand mod tyskerne.

På grundlag af et righoldigt kildemateriale i private og offentlige arkiver og interviews med aktivister og aktivisters børn belyser bogen hele spektret af begivenheder i Holbæk Amt: hverdagsliv, hær og politi, Frikorps Danmark, Schalburgkorps, Hipo, jødeaktion, kz-lejre, modstandsbevægelse, SOE, sabotageaktioner, våbenmodtagelser, likvideringer og retsopgør.

Regeringen så Danmark som en neutral tilskuer til Anden Verdenskrig og søgte at redde liv og ejendom og undgå 'det, der var værre'. Kritikere af samarbejdspolitikken kunne ikke udrette noget alene, men måtte organisere sig lokalt og solidarisere sig internationalt. Frikorpset drog til østfronten med regeringens tilladelse, men blev efter befrielsen dømt for landsforræderi. Frihedskæmperne modtog våben fra England og saboterede danske virksomheder og blev straffet som illegale, men efter befrielsen dyrket som helte. Aktiver på begge sider forkastede neutralismen og indså, at Danmarks skæbne blev afgjort på den internationale arena.

Bogen bringer læseren tættere på de lokale aktørers personlige holdninger og handlinger. Mange østfrontfrivillige mistede deres idealer og vendte hjem desillusionerede eller radikaliserede. Frihedskæmperne var splittet mellem passive, regeringsloyale officerer, der frygtede kommunister lige så meget som nazister, og civile amatører, der mod alle odds bekæmpede Hitlers tyranni.

Turbine



Dan Ch. Christensen

Et Danmark i splid med sig selv Holbæk Amt besat og befriet

Dan Ch. Christensen

Et Danmark i splid med sig selv

Holbæk Amt besat og befriet



TURBINE